

שיעור שני

משה מנהיג העם



ללמוד על היבט מרכזי במנהיגות משה רבנו - טובת העם.



2 דפי פפירוס "משה המנהיג" מצולמים לפי מחצית ממספר תלמידי הכיתה (דף לכל זוג).



45 דקות



חלק ראשון - משה המנהיג



המורים יחלקו את דפי הפפירוס, התלמידים יקראו את הפפירוס וימחיזו שיחה בין הדמויות שתוארו בו.

חלק שני - הצגות ודיון מסכם

התלמידים יספרו על הנושאים שבחרו בהם ויצגו את השיחות שחיברו. לאחר מכן יתקיים דיון מסכם.

נקודות לדיון:

- מה הן המטרות שעמדו לעיניו של משה רבנו?
- במה שונה הנהגת משה רבנו מהנהגת המלכים בתקופה הקדומה?
- מה יכולים המנהיגים בימינו ללמוד ממנהיגותו של משה רבנו?

סיכום

משה רבנו, המנהיג הראשון של עם ישראל, לא התבלט כלוחם, לא כנואם גדול ולא כעשיר מופלג. בחירתו למנהיג נבעה מהאישיות המיוחדת שלו שבאה לידי ביטוי ביחסו לאחרים ובנכונותו לקבל על עצמו את האחריות לדאוג לאחרים. לעומת זאת, על עצמו ועל כבודו, לא חשב משה רבנו כמעט בכלל.










נושה המנהיג

חס, כזה שחס!

גדבר, שגפה.

אנכי - שותלח בן אפרים, בחסדי ה' השגתי, וכתבתי עליו את הפפירוס הזה, בעבור האנשים העבריים שעתידיים להיות, ובעבור כל הגנהיגים שעתידיים להנהיג.




לפען ייקחו כדוגמה וכסגל את רבנו האהוב - הלא הוא  .


עוד לפני ש  קיבל את השליחות זאת ה' יתברך, הוא גדל בבית פרעה כנסיך, ויצא לראות בסבלות אחיו. כשראה איש  כזה איש עברי, מסכן ופושפל - העז לסכן את נפשו, לפרוד בפרעה ולהגן על אחיו העברי. הוא הרג את ה , ויטפנהו בחול. מספרים, ש  בכלל אינו עסוק בעצמו. כל שמעניין אותו הוא טובת עם ישראל. הוא מוכן לסכן את נפשו רק כדי להקל עלינו, אחיו העבריים, ולעזור לנו. זה יפה! וגם אין זה מובן גאליו. בתקופתנו, ה  ב  גתעניינים רק בעצמם. והעם? העם נועד רק כדי לשרת את המלך. מי בכלל איכפת לו מהעם?! ולא רק ב  המצב הוא כזה, כי אם בכל הארצות, ובכל התרבויות; מי בכלל חושב על העם? ה  עסוקים בכיבושים; ה  עסוקים בלהיות עשירים. הם מנהלים את המדינה לטובת עצמם! האם המלך יסכן את חייו בעבור נתין??? דבר

כזה טרם נשפע!

ברבות הימים, ואחרי הרבה נסים, הפך עם העבדים לעם ישראל - העם הנבחר.

אך היה שבר גדול... חטא העגל.

הקב"ה הציע ל  : "הניחה לי... ואכלם {אהרוג את עם ישראל} ואעשה אותך לגוי גדול!" אבל  כל-כך עניו. כל מה שהוא רוצה זה את טובת עם ישראל. הוא התחיל לפייס ולנחם את הקב"ה "שוב מחרון אפך, והנחם על הרעה!" כשרואה  כי דבריו אינם מפייעים את ה', הוא זועק ומתחנן לה: "סלח להם או "מחני נא מספרך אשר כתבת!".

כזה הוא  הדגול! יכול היה לקבל טובות אישיות רבות. יכול היה לצאת מפנו עם שלם. אך הוא לא חושב על עצמו; הוא רואה רק את טובת העם, עם-ישראל! ומוכן

להקריב את עצמו לפענם!

מפתח מילים

 - גזרי עץ גומא  - משה רבנו  - מצרי  - מלכים  - מִצְרַיִם

נושה המנהיג - המושך

משימה: !

לפניכם דמויות אחדות:



אזרחים.



ראש ממשלת ישראל



פרעה



שותלח בן אפרים משה רבנו

כתבו שיחה ביניהם הדנה בשאלה:
בעבור מי צריך המנהיג לפעול, האם הוא צריך לחשוב על עצמו או על עמו?
תוכלו להעזר בתרמילון שלפניכם.

תרמילון:

על המלך לסכן את חייו
למען עמו

על המלך לשמור על חייו
משום שהוא מלך!

כל הרכוש שבמדינה שייך למלך

המלך הכי חשוב

העם הכי חשוב

על המלך לשרת את עמו

על העם לשרת את המלך